

Bijbelleerhuis: HET EVANGELIE VOLGENS MARCUS

Het evangelie volgens Marcus is het oudste van de vier evangeliën. Het werd geschreven rond het jaar 70, mogelijk in Rome. Onder het terreurbewind van keizer Nero beleven Marcus en zijn tijdgenoten hun geloof in een moeilijke situatie. Temidden van spreekverbod, onbegrip en vervolging worden zij uitgedaagd om te verkondigen dat Jezus de Christus is, de Zoon van God.

In het Bijbelleerhuis Ten gronde gaan de deelnemers vanuit het evangelie van Marcus in gesprek met elkaar. De commentaren uit het boek van Luc Devisscher, *Ten gronde. Het abc van de evangelielezingen op zondag* (Antwerpen: Halwijn, 2018) begeleiden de zoektocht naar de wisselwerking tussen leven en geloof.

Het Bijbelleerhuis is een initiatief van Aartsbisdom Mechelen-Brussel en is in Tienen aan haar 3^{de} jaargang toe (vorige jaren werden Lucas en Matteüs besproken). Marina Gelaude zal de avonden begeleiden.

Plaats: Pastoraal Centrum Kabbeek, Gilainstraat 104 in Tienen.

Data: woensdagen 7 oktober, 18 november, 2 december 2020 en 13 januari, 27 januari, 3 maart en 17 maart 2021. Op 19 mei 2021 voorzien we een gezamenlijk slotmoment met de deelnemers aan de Bijbelleerhuizen van Wezemaal, Grimbergen, Diest, Asse en Tienen in 'Eenheid', Aarschotsesteenweg 381 te Wezemaal.

Uur: 19.45 u. tot 22.15 u.

Deelnemersprijs: € 35 (volledige reeks)

Voor deelname heb je het boek *Ten gronde. Het abc van de evangelielezingen op zondag* van Luc Devisscher nodig (Halwijn, 2018 - €19.95). In het Pastoraal Centrum Kabbeek zijn ook een paar exemplaren ter beschikking.

Inschrijven: www.vlbm.be of greet.denolf@ccv.be vóór 5 oktober 2020.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 12.

De avonden vinden plaats binnen de voorgeschreven maatregelen in verband met Corona-veiligheid.

Voor meer informatie kan je terecht bij Marina: marina.gelaude@skynet.be